

# Maandbrief: mei

05 mei

Wat is een scoutsjaar zonder een stadspel? Wel dan is het niet het allerleukste jaar ooit geweest. Dus vandaag trekken we stad Gent in. Doe zeker je hemd en je das aan, zodat we samen met de jong givers van Akabeast Gent op stelten kunnen zetten! Wij hebben er alle sinds al heel veel zin in.

14 uur aan het zwembad Van Ecky  
Badhuis van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent



12 mei

De kampioenen, de kampioenen, wij zijn het beste van het land, ja kampioen zijn is plezant. We hebben dit jaar ondervonden dat er wel wat Fc. De kampioenen fans zijn, dus hoe leuk is het om er gewoon een vergadering over te doen? Mega super fantastisch geweldig plezant!! Bereid jullie voor op voetbalmatchen, chocomelkjes, dagschotels en nog veel meer kampioens...

14 uur aan het Tandwiel  
Sint-Bernadettestraat 258, 9040



19 mei

Vandaag trekken we met heel de scouts op wandeling. Het is onze jaarlijkse groepswandeling. Haal dus maar je bottines uit de kast en neem je mama, papa, begeleider,.. mee. Het belooft een gezellige dag te worden. Wij warmen alvast onze spieren op.



14 uur aan de ingang van de Play beach in  
Gentbrugge  
Driebeekstraat 21, 9050 Gent

Groetjes: Jacala, Oe, Tabaqui en Mysa



Hartjes verkoop met de jojo's